



NIEUWSBRIEF

Een woord van de voorzitter	pagina 2
Inleiding coördinator	pagina 3
Nieuw bestuurslid	pagina 4
Voorstellen: Jacqueline	pagina 5
Voorstellen: Rico	pagina 5
Sanne en de baanbrekers	pagina 6
Inclusieve samenleving	pagina 7
Kookatelier	pagina 8
Appelflappen	pagina 8
Citaten	pagina 9
Bezoek Pannenkoekenhuis	pagina 9
Belevissen van een mantelzorger	pagina 10
Uitstapjes molen van Westmaas	pagina 11
By the neighbours	pagina 12
Gewoon genieten	pagina 13
Uitstapje in de buurt	pagina 14
Jumbo statiegeld actie	pagina 14
Uitstapje naar De Mariënhof	pagina 15
Youtube	pagina 16
Trio Akkoord	pagina 16
Zingen	pagina 17
Kerstweek	pagina 18
Kerstkiekjes	pagina 19
Kerstmenu	pagina 20
Kerstgroet	pagina 20
Puzzelen	pagina 21



Odensehuis
Hoeksche Waard

Boezemsingel 7
3261 BC Oud-Beijerland

Maandag t/m vrijdag 10.00- 15:00 uur
0186-68 33 98
06-12 89 23 09
coordinator@odensehuishw.nl

 **Landelijk Platform
Odensehuizen Nederland**

 **odensehuizen.nl**



Odensehuis

Hoeksche Waard

Vrienden van Odensehuis Hoeksche Waard,

Met zicht op oud-en-nieuw 2021/2022 wil ik u allen namens ons bestuur hartelijk danken voor uw betrokkenheid en ondersteuning in wat voor vorm dan ook in het afgelopen jaar.

Daardoor lukt het ons het Odensehuis open te houden, ook als het eens even (nou ja, even...) tegenzit.

Dankzij de grote inzet en het improvisatievermogen van Deborah, Lianne, Eline en Ginnie en hun vrijwillige medewerkers heet het Hoekschewaardse Odensehuis vijf dagen per week onze bezoekers, mensen met beginnende dementie en hun naasten, van harte welkom.

Een warm welkom in ons deel van Boezem en Co, waar niets moet, veel kan en je wordt uitgenodigd jezelf te zijn en je verhaal te delen. Een plaats waar je wordt gewaardeerd en gerespecteerd om wie je bent, niet om wat je hebt. Een veilige omgeving, bedoeld om niet alleen onze bezoekers een hart onder de riem te steken. Mantelzorgers en 'kinderen van' worden hier actief bij betrokken en krijgen een helpende hand toegestoken.

Ons bestuur is actief betrokken bij het Landelijk Platform Odensehuizen Nederland. Het LPO bundelt de krachten en vraagt op rijks- en intergemeentelijk niveau aandacht voor 'het bijzondere van Odensehuizen' en de noodzaak voor financiële erkenning.

Twee - zeer herkenbare- citaten:

'Wij zijn open over dementie en bieden ondersteuning bij de impact van dementie op de mens en hun naasten. Wij vergroten de kennis over dementie en laten zien op welke manier mensen met dementie hun betekenisvolle rol kunnen blijven behouden in de samenleving.'

'Het Odensehuis staat middenin de lokale samenleving. Wij werken samen met verenigingen, onderwijs, bedrijfsleven, het sociale domein en (zorg)organisaties. Samen met dit netwerk en de mensen met dementie organiseren wij zinvolle (kunst)activiteiten en projecten samen met verschillende generaties. Hiermee stimuleren wij het meedoen, het ontmoeten, het delen van ervaringen en het doorbreken van vooroordelen over mensen met dementie. Zo leveren wij een waardevolle bijdrage aan een dementievriendelijke samenleving en het zo goed mogelijk thuis wonen van mensen met dementie'.

De vooruitziende blik van Jan Bouma in 2014 heeft er toe geleid dat ons huis zich anno nu een gewaardeerde plek heeft weten te verwerven. Het bestuur prijst zich gelukkig met de financiële bijdrage van het gemeentebestuur Hoeksche Waard en die van veel sponsors en inwoners uit ons 'werkgebied'.

Het huis kan zich verder verheugen in de warme belangstelling van veel andere (zorg)initiatieven in de Hoeksche Waard. Samen werken aan de dementievriendelijke samenleving is de uitdaging die wij graag blijven aangaan.

Namens het bestuur van de Stichting Odensehuis Hoeksche Waard wens ik u alle goeds toe voor het jaar 2022 en hopelijk weer eens een 'echt' tot ziens!

Gee Roomans, voorzitter Stichting Odensehuis Hoeksche Waard

INLEIDING COÖRDINATOR

Lichtpuntjes in donkere dagen

We zijn bij het punt aangekomen dat de dagen weer langer worden. Dat is waar velen onder ons naar verlangen. In deze tijd, waarin corona soms dreigt onze levensvreugde af te nemen, kunnen de donkere dagen in de wintermaanden soms lastig zijn. Dit vooral wanneer je iemand mist, door een verlies van welke aard dan ook. Een goede reden om open te staan voor de lichtpuntjes om je heen en lichtpuntjes te geven aan een ander, die dit nodig heeft.

We kunnen dit licht creëren voor elkaar en met elkaar, door stil te staan bij waar de ander behoefte aan heeft en wat je voor deze persoon zou kunnen betekenen.

Daarbij denk ik ook aan (partners van) mensen met dementie. Je kunt je ook eenzaam voelen (naast een partner) met dementie en nog meer in deze tijd, waarin we elkaar minder op kunnen zoeken en warmte en ondersteuning kunnen ontvangen en bieden. Een kaartje, telefoontje, een bezoekje met: Ik denk aan jou, ...

Ook ons Odensehuis, waar we zo attent zijn op hoe het met elkaar gaat. Wat bij ieders binnenkomst begint met "Welkom" en eindigt met "Fijn dat je er was", daar zit heel veel tussen, in oprechte belangstelling naar elkaar en elkaars huidige situatie en op een plek waar je mag zijn wie je bent, zoals onze voorzitter Gee al mooi verwoord heeft in zijn nieuwjaarsgroet. Een plek van gezelligheid en saamhorigheid. Dat is een lichtpuntje, dat is een goede reden om te (blijven) komen.

Op dinsdag en donderdag gaat Guusje, mijn Ierse setter, weer mee naar het Odensehuis. Zij is op haar manier ook een lichtpuntje voor bezoekers. Ze begroet iedereen, komt troostend bij je staan, voelt aan wie aandacht nodig heeft en legt haar kop op de schoot of komt bij deze persoon liggen. Mooi om te zien hoe zij zonder woorden de ontmoeting aangaat.

De dagen van corona zijn nog niet voorbij. Ik wens jullie allen toe lichtpuntjes te blijven zien in ons Odensehuis en daarbuiten.

Mijn oprechte waardering aan iedereen, bezoekers, (vrijwillige) medewerkers en bestuur die zo fijn meewerken aan alle 'corona-maatregelen' die we ook in ons Odensehuis moeten nemen, met tot nu toe als resultaat dat we open kunnen blijven en iets moois kunnen neerzetten voor elkaar.

Ook namens Lianne, Eline en Gonnie wens ik iedereen een goed 2022. Geniet van de mooie, waardevolle momenten. Het zijn vooral de kleine dingen die het doen!

Deborah van Abkoude



NIEUW BESTUURSLID



Ik wil me graag voorstellen. Mijn naam is Henk van Etten en ik ben geboren en getogen in de Hoeksche Waard; in Westmaas, waar ik nog steeds woon. Mijn middelbare school heb ik doorlopen in Oud-Beijerland en daarna Economie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, waar ik ook nog heb gewerkt.

Ik heb 16 jaar gewerkt in Den Haag; op het Binnenhof en het ministerie van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu). Tevens was ik gemeenteraadslid in Westmaas en Binnenmaas.

Vanaf begin 1996 heb ik mijn baan opgezegd om full-time voor mijn vrouw Corrie te gaan zorgen, die na een ernstig auto-ongeluk niet meer voor zichzelf kon zorgen. Er is dus sprake van ervaring als mantelzorger!! Mijn echtgenote, met wie ik twee kinderen en vier kleinkinderen heb, is medio 2007 overleden.

Nadat ik vanaf begin 2008 werkzaam was bij de gemeente Hardinxveld-Giessendam, werd ik na de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 gekozen als wethouder van Binnenmaas. Dat bleef ik tot de herindeling naar een gemeente Hoeksche Waard in 2019. Mijn portefeuille bestond uit o.m. Financien, Volkshuisvesting/wonen, Ruimtelijke Ordening, Onderwijs en een aantal grote projecten. In 2011 ben ik getrouwd met Anneke. Zij was en is nog steeds actief, professioneel en als vrijwilligster, in o.a. de zorg.

Het Odensehuis is naar mijn mening een geweldig initiatief, dat, zo blijkt in de praktijk, voorziet in een grote behoefte. Een behoefte, die naar ik verwacht, ook nog wel zal toenemen in onze mooie Hoeksche Waard. Daar wil ik me graag als bestuurslid voor gaan inzetten; samen met andere bestuursleden, de leiding en alle vrijwilligers. Als u mij iets wilt vragen, ben ik uiteraard beschikbaar.

We zien resp. spreken elkaar waarschijnlijk wel in de toekomst!!

Henk van Etten



VOORSTELLEN: JACQUELINE



v.l.n.r. Tineke, Jacqueline en Marit

Mijn naam is Jacqueline Luyten. Ik ben 56 jaar oud en ben geboren in Maastricht. Ik woon sinds 2007 met mijn man en kinderen met veel plezier in Oud-Beijerland. Ik heb 2 zonen en 1 dochter, Mathôn (28), Solange (26) en Donn  (24) en intussen 2 lieve schoondochters, Amanda en Megan. Daarnaast ben ik trotse oma van 2 prachtige kleinzoons, Noah van 2 jaar en Xem van 1 maand oud.

In mijn vrije tijd wandel ik graag met mijn hondje Sky, vind ik het leuk om te winkelen en houd ik er van om lekker te eten en een glaasje wijn te drinken, als een echte bourgondi r.

Iedere maandag ben ik in het Odensehuis waar ik met veel plezier met de bezoekers een praatje maak of een spelletje doe onder het genot van een kopje koffie of thee. Ik hoop dat nog lang te mogen blijven doen.

Veel liefs, Jacqueline

VOORSTELLEN: RICO

Mijn naam is Rico Sanders en ik ben sinds vorig jaar september vrijwilliger in het Odensehuis. Ik ben 66 jaar en vorig jaar gepensioneerd na een werkzaam leven als bankemploy , schuldhulpverlener en groenteboer.

Dit jaar ben ik veertig jaar getrouwd met Anja Robbemonnd en is onze zoon getrouwd met zijn Anna.

Muziek loopt als een rode draad door mijn leven. Na een studie koordirectie, een studie Gregoriaans en onderricht in orgel en pianospelen, heb ik veel mooie muzikale activiteiten mogen ontplooi n.

De laatste jaren is dit wat minder intensief geworden en heb ik (gelukkig!) tijd om in het Odensehuis te participeren.

Prachtig, hartverwarmend, maar intensief werk. Mooie contacten en goede gesprekken: ik hoop dit nog lang te mogen doen.

Vriendelijke groet,

Rico



SANNE EN DE BAANBREKERS



In oktober heeft Sanne Hoogeveen van Kunstuitleen Rotterdam wederom een workshop gegeven voor onze bezoekers. Sanne neemt dan 3 of 4 kunstvoorwerpen en bespreekt deze op een bijzonder aansprekende wijze met de bezoekers van ons Odensehuis. We duiken als het ware in het schilderij en bekijken het van alle kanten.

De methode die Sanne hanteert heet Brain-Frame. Toevallig waren hier deze keer ook de Baanbrekers bij. Zij zijn een groep enthousiaste jongeren van de Open Hof kerk in Oud Beijerland, die met elkaar inhoud geven aan het jeugddiaconaat. Zij zetten zich in voor verschillende groepen mensen, die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In het Odensehuis komen zij om een spelletje te doen met de bezoekers, of een gesprek aan te gaan. Deze keer hebben zij eerst, samen met de bezoekers, de workshop van Sanne gedaan. Opvallend leuk was het hoe de Baanbrekers vanuit hun jeugdige blik anders kijken naar kunst en daardoor ook met andere opmerkingen en vragen kwamen over de kunstvoorwerpen.

Het was voor iedereen een mooie ervaring om dit samen te doen: Ervaren hoe je vanuit verschillende hoeken naar kunst kunt kijken.

Na de workshop hebben de Baanbrekers spelletjes gedaan met de bezoekers. Dit was heel gezellig. Mooi zoals jeugd en ouderen elkaar ontmoeten en samen ontspannen.

INCLUSIEVE SAMENLEVING



Op 4 oktober kregen we bezoek van wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat en Huibert Steen. De Groene Parel, buurthuis in Oud-Beijerland, heeft het Odensehuis genomineerd voor de inclusieve samenleving.

Een initiatief om mensen met minder kansen, mee te kunnen laten komen in de maatschappij.

Hier de link naar een mooi filmpje.

[Inclusieve estafette | Stichting Present, Buurthuis Parelgroen, Odensehuis - YouTube](#)



KOOKATELIER

Een keer in de maand worden wij door het Kookatelier verrast met een lunch op de woensdag. De lunch start met een culinaire soep vooraf en biedt elke maand een assorti aan verrassingen op ons bord. Wat een heerlijke sponsoring is dit!

In december hebben wij genoten van een speciale kerstlunch van het Kookatelier. Pierrot en Brigitte maken er elke maand weer iets moois van voor ons Odensehuis, van elke week koekjes tot heerlijke lunches, het is elke keer weer genieten.



APPELFLAPPEN



1. Haal de bladerdeegplakjes van elkaar en laat ze ongeveer 10 minuten ontdooien.
2. Verwarm de oven voor. Bekleed de bakplaat met bakpapier.
3. Schil ondertussen de 2 fris zure appels, verwijder de klokhuizen en snijd ze in kleine blokjes.
4. Bestrooi de appelblokjes naar smaak met (1 tl) kaneel en 15 gr suiker.
5. Meng hier eventueel 30 gr rozijnen door.
6. Leg op elk plakje bladerdeeg een klein bergje met het appelmengsel.
7. Vouw de appelflappen dicht, maak de randen wat vochtig en druk deze goed aan.
8. Bestrijk de bovenzijde van de appelflappen met een losgeklopt ei of met water en strooi er suiker over.
9. Bak de appelflappen onderin de hetelucht oven op 210 gr in ongeveer 15 minuten gaar en goudbruin.

CITATEN

'Wil je nog een boterham?'
'Nou, dat kleintje zit te zwaaien naar me'.

'Wil je sjoelen?'
'O, dat kan ik wel doen. Meestal win ik toch'.

Bezoeker: 'Ik heb voorgesteld aan Bas van de riksja om te ruilen, maar daar wilde hij niets van weten.
Als oud-wielrenner zou ik niet kunnen fietsen zeker, haha'.

Er zit een naar smaakje aan de soep.
Ze smaakt naar meer.

Oud-Beijerland is gesticht op rotte kaas en onderwicht.

Je moet de leeftijd hebben om ouderwets te zijn.

Wat ik nou zo mooi vind aan het Odensehuis? Hoe je het met elkaar, voor elkaar doet.

Je mag wel naast me zitten. Als je maar niet op m'n schoot gaat zitten.

PANNENKOEKENHUIS OUDE MAAS IN BARENDRECHT

Een prachtige herfstdag was het op 29 oktober. De zon scheen, de lucht was blauw en de bomen hadden de mooiste kleuren. Wij gingen op stap met een grote groep van 23, lekker lunchen in Barendrecht. Van tevoren hadden we al onder de koffie in Oud-Beijerland zitten fantaseren over welke pannenkoek we gingen bestellen. Dat varieerde van die met appel, spek, aardbeien en slagroom tot de hartige met kaas en gember.

We werden daar vriendelijk ontvangen en zaten gezellig met de hele ploeg in de serre. Buiten voeren de enorme tankers over de Maas langs. De bediening was prima en de pannenkoeken werden wonderlijk snel geserveerd. Aan de lege borden na afloop was te zien hoe goed ze weer hadden gesmaakt!

Dit was voor ons van het Odensehuis niet de eerste keer om hier te zijn, maar vervelen gaat het nooit. We hopen ook volgend jaar weer terug te komen.

In het Odensehuis bakken we ook regelmatig pannenkoeken.



BELEVENISSEN VAN EEN MANTELZORGER

Het verzorgen van een nieuwsbrief is leuk maar ook heel tijdrovend werk, de verhalen van onze activiteiten staan hierin. En, o ja, het moet natuurlijk wel allemaal kloppen. Mijn verhalenlijn 'belevissen van een mantelzorger' is even in de knoop geweest, maar hier ben ik weer.

Het Odensehuis is voor mij een beetje het ankerpunt voor de stappen die ik maak in de wereld van mensen met geheugenproblemen en ik heb hier veel geleerd over het omgaan daarmee. Inmiddels ben ik binnen het Odensehuis opgeklommen naar de functie vrijwilliger en dat doe ik met heel veel plezier. Wat mij wel opvalt de laatste tijd is dat heel veel vrijwilligerswerk voor het Odensehuis wordt gedaan door vrouwen, dus mannen waar zijn jullie?

Maar Ruud is niet meer weg te denken, een vrijwilliger van het eerste uur. Op dinsdag zien jullie mij in het Odensehuis, een beetje kletsen met bezoekers en verder heb ik de kans gekregen mijn soeprecepten op jullie uit te proberen. Afhankelijk van het recept maak ik of de soep vooraf thuis of anders met zijn allen in het Odensehuis. Eigenlijk is het samen klaarmaken en koken van de soep een groot feest omdat er dan nog meer liefde in de soep zit. Als de keukenbrigade de soep aan het klaarmaken is vult het gebouw de Boezem & Co zich met de geur van verse soep en dan wordt het steeds gezelliger in de keuken, toch maar eens even gaan kijken daar, je weet maar nooit. De paprikasoep van paprika's gesponsord door Piet Reedijk, van kwekerij Reefresh uit Westmaas, is een topper. In april komen er weer nieuw paprika's en kunnen we weer gezamenlijk aan de slag met het snijden van de paprika's en de nodige groenten. Een kanjer bij het snijden van de uien is een andere Piet, hij doet dit zonder een traan te laten. Uit de moestuin, waar Kees veel in werkt, is ook veel groente geogst. Denk aan de tomaten, boontjes en de peterselie.

Het pand Boezem & Co is inmiddels ons honk en met de andere 'bewoners' kunnen we goed door een deur. Alhoewel wij wel een eigen ingang hebben aan de zijkant van het gebouw. Een rondje over de kinderboerderij is altijd leuk en ontspannend en er kan buiten worden gezeten aan onze nieuwe tuintafels.

Mantelzorger ben ik nog steeds voor mijn vrouw Sjanie. Zij woont in de Buitensluis in Numansdorp en als het mooi weer is dan ga ik met haar wandelen. Zij in de rolstoel en de duwende kracht er achter ben ik. Sjanie is geboren in Numansdorp en tijdens de wandeling komen wij veel bekenden tegen. Verder vindt ze het prachtig op het terras te zitten bij het Schippershuis en daar wordt ze verwent. Speciaal wordt voor haar extra slagroom toegevoegd op haar ijs. Ik help haar bij het eten van het ijsje en ik mag twee hapjes nemen.

Lieve mensen, in het Odensehuis ontmoeten wij elkaar met veel plezier met een lach en soms een traan. Ik vind het prachtig hiervan deel uit te maken en het is fijn te merken dat er waardering is voor een ieders inzet; bezoeker, personeel, mantelzorger en vrijwilligers en de support van het bestuur. Een echt Odensehuis.



UITSTAPJE MOLEN WESTMAAS



Wat is er genoten van het bezoek aan deze molen. Een vrouw en drieman sterk bezochten wij, Bianca, Kees, Cor en Piet de Groot de molen in Westmaas. Gedurende de reis ernaartoe hebben wij gezongen 'en we gaan nog niet naar huis' een beetje lol voor onderweg is altijd leuk.

Molenaar Ab Mulder stond ons al op te wachten. Hij vertelde ons dat het al een oude molen is, gebouwd in 1853. Verder vertelde hij over de geschiedenis van de molen en ook nog over andere molens in onze Hoeksche Waard. Windlust is op zaterdagen geopend van 10:00 tot 17:00 uur. Te koop is meel voor brood en heerlijke pannenkoekenmeel.

Cor en Kees waren enthousiaste bezoekers en stelden vragen die de molenaar niet had verwacht. Bijvoorbeeld 'Hoe krijg je die molenstenen helemaal boven?' En Cor vertelde dat hij in Westmaas heeft gewoond en de molen daarom ook kent. Kees is ook al eens in een molen geweest en zag er daarom van af om de klim naar boven te maken. Bianca, Cor en Piet hebben de molen van alle kanten bekeken en Kees heeft beneden op de winkel gepast. Het naar boven klimmen is best wel spannend, het zijn smalle trappen en je hebt zo je hoofd gestoten. Hetzelfde ritueel is van toepassing om naar beneden te gaan. We hebben onszelf daarom maar goed vastgehouden.

Na een uur rondleiding hebben ze nog wat pannenkoekenmeel ingeslagen voor het Odensehuis en zijn wij aangesloten in de gezellige tuin bij de Neighbours en dat was ook een feest. We werden daar hartelijk welkom geheten voor een heerlijke lunch. Al met al een zeer geslaagde en leerzame dag.



BY THE NEIGHBOURS



Wat een heerlijke zonnige dag was het, donderdag 2 september. Na een goede tip van een vrijwilliger zijn we met 2 auto's vol vertrokken naar Westmaas.

De mannen en een vrouw waren al eerder vertrokken om ook een bezoek aan de molen van Westmaas te brengen. We werden hartelijk ontvangen met koffie en heerlijke eigengemaakte taart. Om met elkaar in deze prachtige tuin te zitten riep herinneringen en mooie verhalen op. Zoals een mevrouw vertelde dat ze vroeger altijd in de paleistuin mocht spelen in Den Haag.

De molen groep sloot zich later bij ons aan. En we luisterden naar de enthousiaste verhalen. De dames gingen nog even shoppen in het winkeltje met allerlei leuke spulletjes. Sieraden, brocante, eigengemaakte jam, te veel om op te noemen. Daarna was het tijd voor de heerlijke lunch. We hebben genoten van deze mooie dag.



Het heerlijke eten.
Het gastvrije echtpaar.
De ontspanning.
De prachtige tuin.
Het samen zijn.
Kortom...

Een dag met een gouden randje.

Groet,
Gonnie



GEWOON GENIETEN



Een hartelijk dank aan Jan Cees en Kees, zij hebben de tafels opgehaald en in elkaar gezet.
Dankjewel Pameijer voor het lakken van de picknicktafels.



EEN UITSTAPJE IN DE BUURT



Op 7 september jl. zou de elektriciteit in Boezem&Co afgesloten worden door werkzaamheden van Stedin. Helaas konden zij uit compassie voor alle gebruikers van het gebouw hier geen weekend-werkzaamheden van maken.

Wij hebben van de nood een deugd gemaakt en zijn deze dag in de buurt gaan lunchen bij Restaurant In de Buurt, op het Koninginneplein. Het personeel heette ons van harte welkom en wat bleek: In de Buurt was ook 'jarig' deze dag en trakteerde ons nog eens extra op een lekker stukje appeltaart. Het werd een gezellig samenzijn met de 'dinsdag-groep' en we hebben kunnen genieten van het gevarieerde lunch-menu, met voor ieder wat wils.

Teruggekomen in het Odensehuis bleek de elektriciteit het te doen en bij navraag bleek deze er nog niet af geweest te zijn. Een telefoontje met Stedin vertelde ons dat wij geen brief hadden moeten ontvangen over de werkzaamheden. Het was een vergissing: De werkzaamheden waren niet in de buurt bij Boezem&Co en tja, dit kan gebeuren. Gelukkig hadden wij deze lunch voor geen Stedin willen missen! Het was In de Buurt ook héél Odense-gezellig.

JUMBO STATIEGELD ACTIE



In de maand november is er bij de Jumbo statiegeld actie gespaard voor het Odensehuis.

Dat heeft het mooie bedrag opgeleverd van € 120,85.

Een hartelijk dank aan de Jumbo en aan allen die hun statiegeld steentje bijgedragen hebben!

Wij zijn er blij mee.

DE MARIËNHOF IN WESTMAAS



We werden van harte welkom geheten door boerin Esther Quartel in de schuur van de Mariënhof. Daar stonden de koffie en de thee al klaar, met plakken overheerlijk, smeuge ontbijtkoek. Esther vertelde ons over de voorgeschiedenis van de schuur waar wij zaten en liet ons een film zien over de geschiedenis van de Mariënhof. Het was allemaal heel interessant om te volgen en riep ook veel herinneringen op bij hen, die de tweede wereldoorlog als kind hadden meegekregen.

We kregen ook gelegenheid om vragen te stellen over de geschiedenis van deze boerderij en zijn bewoners. Het opsnuiven van de geuren van het kuilgras en het hooi, het kijken naar de dieren en het zien van de verschillende gereedschappen en werktuigen riep bij velen onder ons mooie en soms ook spannende herinneringen op.

Voor de verkoop van het vlees van de runderen van de Mariënhof kun je terecht in de winkel van de boerderij, waar ook andere producten uit de streek aangeboden worden, zoals honing, mosterd en kazen.

De pasgeboren tweeling kalfjes, die dorstig met hun moeder in de weer waren, zijn wel het liefste plaatje wat is blijven hangen van deze dag.



Odensehuis enthousiast over bezoek aan boerderij de Mariënhof

Voor de bezoekers, mantelzorgers en de vrijwilligers voor het Odensehuis, Indiohuis voor mensen met gedragsproblemen, was het bezoek zondag aan de Mariënhof het eerste echte uitje sinds de corona crisis uitbraak. Daarom gaat de maandelijkse column.

Westmaas – Boerin Esther Quartel (68) van de Mariënhof aan de Smitdweg in Westmaas blikt meer dan tevreden terug op „Het is geweldig om te zien dat mensen zo kunnen genieten, dat zij ook op deze leeftijd nog het vroege-esthetisme beleven. Ook voor ons begint het nu pas weer op gang te komen. Niet voor de gasten – begon was de restauratie zo goed als afgelopen en konden wij open, maar lopen we het uit.“

Topattractie voor de bezoekers van het Odensehuis zijn de tweeling kalfjes die pas zijn geboren. „Zoets gebouwt zelden“, vertelt de boerin. Zij ziet dat de dieren emotioneel veroorzaken, dat de geur van het hooi en het ingesluisde gras herinneringen oproepen. „Wij hebben het effect van associaties van halver de geschiedenis daarvan ontvangen in de grote schuur waar een typische stalvloer hangt, dat is een heel belangrijke.“

Missus van Essen (69) is geboren aan de Zinnweg. „Ik heb drie kinderen, ik heb drie kinderen van de ziele.“

„Daar heb ik nog liefste mee geboeten, dat was om te schuffen, het is een badstof zoals hier heb ik nog geboeten, (ze hadden wij thuis ook.“

Esther Quartel leidde het bezoek in met een verhaal over het bedrijf, gevestigd in de oude herenboerderij van de Heelste Waard. Die is

„Brouwerij ook boerenboerderij, moesten en kazen. Esther Quartel (68) zijn voor kwaliteit en voor de kazen kazen, alles wat wij produceren verkopen wij via de website, met als producten van onderwerpen om ons heen. Wij leveren ook aan Zoosland, waaronder het oudste vlees van tot.“

De kazen lopen het grootste deel van het jaar in de vee. Het bezoek van het Odensehuis is op een zondagochtend, begin de middag. De lunch, met broodjes die zijn bedrukt met mosterd van het veld, werd van de Mariënhof en met rauwvlees kaas, met zoetemelk en karnemelk, brengt enthousiaste reacties teweeg.

„Het is fijn dat de mensen van het Odensehuis zo positief reageren op de liefde en passie die wij in ons werk zetten. Dat hier iets te beleven is dat niet anders is. Het was een hele klus, maar het belangrijke is dat ze zo hebben gesproken.“ Constatie Esther Quartel, van huis uit bedrijfscoördinator, door de liefde voor boer Maerck (68) land op deze bijzondere boerderij in de Heelste Waard. Enkele keren per maand is er een rondleiding en bezoeken kunden (vaak vier personen) twee lunchen. De website is op vrijdag en zaterdag open, meer informatie op www.westmaas.nl

Bezoekers van het Odensehuis Boekste Waard genoten van de lunch in een van de opklamen van de Mariënhof. In de deuropening boeren Esther Quartel. (Foto: pr Odensehuis)



YOU TUBE

Wist u dat wij regelmatig de grote televisie lenen van Welzijn lenen en wij dan kijken en luisteren naar digitale museumbezoeken en delen van klassieke muziekstukken, balletvoorstellingen en theatervoorstellingen?

Dit volgen wij via de nieuwsbrieven van [petra4hetleven](#).

Ook gebruiken wij deze televisie voor het beleven van oude muziek met beeld. Op verzoek zoeken wij naar nummers van:

Louis Armstrong, Harry bellafonte, de Rolling Stones, het Glenn Miller Orchester, Doris Day, Elvis Presley, Petula Clark, de Blue Diamonds, Johnny Lion, Anneke Gronloh, de Poppies, Frank Sinatra, Bing Cosby, Dean Martin.

Maar ook klassieke muziek van Tjaikovsky, Beethoven, Mozart, Bach en Strauss enz.

Dit zijn belangrijke muzikale geniet-momenten voor de Odensehuisbezoekers. Het samen beleven en samen naar muziek luisteren en kijken naar de beelden van vroeger zijn mooie onderdelen van onze dagelijkse ontmoetingen.

TRIO ACKOORD

Op 17 november kwam Trio Ackoord weer bij ons langs om onze ruimte te vullen met muzikale klanken.

In de eerste week van december kregen we bezoek van verschillende Pieten. We zongen Sinterklaas liederen met Trio Ackoord. En ook Henny kwam langs met haar accordeon. Op vrijdag wachtte ons een verrassing. We zaten nog heerlijk na te tafelen toen er ineens bezoek voor de deur stond. Sinterklaas met zijn trouwe Piet werd welkom geheten en schonk ieder persoonlijk zijn tijd en aandacht. Willem werd bedankt voor het speciaal voorgedragen gedicht. Een ook de trouwe aanwezigheid van bezoekers en vrijwilligers kon de Sint erg waarderen. Maar ja, aan alle leuke dingen komt een eind. De Sint moest verder naar Enkhuizen en Enschede. Onder het zingen van 'Dag Sinterklaasje' werden Sint & Piet uitgezwaaid.

Een gezellige ochtend, met voor ieder wat wils aan oude nummers en geen gebrek aan beweging op de maat van de muziek.



ZINGEN



Elke 1e en 3e vrijdag middag van de maand zingen we met elkaar in de kring bij de piano. Vaak zijn dit de Oudhollandse meezingers, maar ook sinterklaas en kerstliederen komen voorbij. Er is voor elk wat wils. En meestal wordt er door de bezoekers een lied uitgekozen. Soms krijgen we een solo van een Grieks lied. Of komt er aan de hand van een gesprek een lied naar boven borrelen. Heerlijke zang uurtjes zijn dit altijd.



KERSTWEEK



De week voor kerst stond in het teken van, hoe kan het ook anders, heerlijk eten en gezellig samenzijn. De tafels werden aangekleed met kerstkleden, genaaid door Lenie en Ria. De dochters van Eline knutselden kerstboompjes en we ontvingen gehaakte sterren en zelfs 2 klokjes van Nel.

*Maandag werd er geluncht met zelfgemaakte kippensoep, stoofpeertjes en appelmoes en kerstliederen op de piano.

*Dinsdag genoot men van pastei bakjes en ragout, slagroomvla en kerststol. Ook de chocolade kwam tevoorschijn.

*Woensdag verzorgde het kookatelier allemaal heerlijke gerechtjes. Zalm, chocolademousse, een eetbare kerstpostzegel en dat alles prachtig opgemaakt en opgediend. Het smaakte verrukkelijk. Henny kwam met haar accordeon en speelde kerstliederen.

*De donderdag kreeg ook al een feestelijk tintje met verse tomatensoep, wraps, ragout en een toetje van lange vingers en slagroomvla. Er werd een kerstquiz gedaan en geluisterd naar muziek van Andre Rieu.

*Vrijdag genoten we van een kerstlunch met ragout, champignonsoep, broodjes met brie en zalm, zelfgemaakte stoofperen en appelmoes en ijs met advocaat. En genoten we van pianoklanken van de liederen Licht in de nacht en Stille nacht.

Van 10:00 – 12:00 uur waren Anja en Lianne aanwezig. Er werd gepuzzeld, gesjoeld en gekletst en er werd zelfs nog voorgelezen.

Al met al een heerlijke week, waar gezelligheid en ontmoeting centraal stond.



KERSTKIEKJES



KERSTMENU 24 DECEMBER



Pasteitje met kipragout

Champignonsoep
Broodje brie/zalm
Huzarensalade

Roomijs met advocaat
Vanillevla met stoofpeertjes
Vers fruit
Slagroom

Koffie en thee
Kerstbonbon

KERSTGROET



Voor hele bijzondere mensen
deze kaart met fijne wensen

Een goede gezondheid
en bergen van geluk

Een warme kerst en een bijzonder
nieuwjaar

Want wij zijn er
altijd voor
elkaar

PUZZELEN



De geschiedenis van de puzzel

In de wintertijd verblijven we vaak meer binnen en wordt een winterse hobby weer opgepakt, het puzzelen. Ontspannend, stress verlagend en een heerlijk tijdverdrijf. Er werd gedacht dat deze hobby voor mannen bedacht is. Maar niets is minder waar. Al speurend op het grote web kwamen we achter de oorsprong van het puzzelen.

Rond 1760 legde graveur en cartograaf John Spilsbury de allereerste hand aan de puzzel. Met behulp van een inwerkzaam werd een landkaart op hout langs nationale grenzen gezaagd. Handig in het onderwijs, zodat de leerling makkelijker topografie leerde. Sindsdien werd er gepuzzeld met houten stukken. Pas aan het eind van de 19e eeuw verschenen de eerste kartonnen legpuzzels, zonder voorbeeld afbeelding, dus het resultaat bleef tot het einde een verrassing. In 1908 was puzzelen iets voor de high society in Amerika. Een puzzel kostte toen 5 dollar, en de gemiddelde werknemer verdiende 50 dollar per maand. Een prijzige hobby dus.

In 1930 tijdens de wereldwijde economische crisis, de Grote Depressie, nam de populariteit van de legpuzzel een vogelvlucht. Vergelijkbaar met de coronacrisis in 2020, waarbij legpuzzels ontzettend populair werden onder de thuisblijvers.

Wist u dat er zelfs een facebook groep bestaat om puzzels in de Hoeksche Waard te ruilen, onder de naam 'Puzzels ruilen Hoeksche Waard'.

Veel puzzel plezier gewenst!

Bron: Overige - De geschiedenis van de puzzel - Puzzel Plein (puzzel-plein.nl)
Krantenartikel over 'Puzzels ruilen Hoeksche Waard'

